

*'Hij heeft u bekend gemaakt, o mens, wat goed is en
wat de Heer van u vraagt: niet anders dan recht te
doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te
wandelen met uw God.'* (Micha 6:8)

Vandaag, 18 maart 2021, nemen wij in grote dankbaarheid en diep respect afscheid van
onze onvergetelijke vriend en oecumenische bondgenoot

Govaert Kok

Govaert was dag in, dag uit bezig op drie werkterreinen: Rechtspraak, maatschappelijk organisaties via het Rotterdamse fonds Volkskracht en Kerk en Oecumene. Deze drie werkvelden hadden één grootste gemene deler: Recht, Gerechtigheid en Sociale Rechtvaardigheid. Recht was en bleef zijn vak. Gerechtigheid haalde hij uit het geloof en de Bergrede. Op alle drie terreinen was hij onbeperkt beschikbaar en inzetbaar, als bondgenoot, als meedenker, met een luisterend oor. Gezaghebbend. Dat gezag ontleende hij niet aan een voorzittershamer - niemand heeft hem ooit horen zeggen 'dat is zo omdat ik dat zeg' - maar aan invloed. Hij was geen windvaan, maar blies wind in zeilen waar dat nodig was. Onophoudelijk.

Govaert en Grete, zijn vier jaren geleden overleden vrouw, waren met hart en ziel verbonden aan hun kerk - de Oud-Katholieke Kerk - en aan de oecumene. In het Central Committee van de Wereldraad van Kerken was zijn gezag groot. Zijn aansprekkende titel was Justice. Hij was een oecumenicus pur-sang, gericht op eenheid met respect voor ieders eigenheid, gericht op gerechtigheid en vrede.

In Nederland waren zij verbonden met de thema's van de Raad van Kerken. En via zijn bestuurslidmaatschappen op het terrein van kerkelijke ontwikkelingssamenwerking zoals de Stichting Oecumenische Hulp, ICCO, Dienst over Grenzen, etc. Hij stond in 1975 als gezaghebbende notaris aan de wieg van Oikocredit en ontwierp een internationale kredietcoöperatie naar Nederlands recht, met kerken en – later – ook steunverenigingen als aandeelhouders, met één stem hoe groot of klein hun participatie ook was. Zo kwam het geld uit het Noorden, en de meerderheid van stemmen uit het Zuiden. Met een maximaal dividend van 2% . Geen shareholders value, maar careholders value. Was getekend: Govaert Kok! Haalbaar? Bankiers, accountants en consultants voorspelden dat het niets zou worden. Ten onrechte. Het bestaat nu 45 jaar en heeft een aandelenkapitaal van meer dan 1 miljard euro. En geen belegger heeft er geld op verloren. Wie eruit wil krijgt zijn inleg terug. En alles binnen de lijntjes van de wet.

Vandaag nemen wij helemaal geen afscheid van hem. Nog in geen jaren...

Govaert! Oecumeen in hart en nieren! Over veel ben jij getrouw geweest
A toi la Gloire, pour l'Eternité

Huib van Beek, Karel Blei, Frans Bouwen, Theo van Boven, Jan van Butselaar,
Rob van Drimmelen, Bob Goudzwaard, Roelf Haan, Albert van den Heuvel,
Gert van Maanen, Kees Nieuwerth, Herman Noordegraaf, Hans Opschoor, Bas Plaisier,
David Renkema, Dirk Scheele, Boudewijn Sjollema, Joris Vercammen, Greetje Witte-Rang,
Henk Zomer, Jurjen Zeilstra en nog vele anderen.